



MAARTEN PRAKKEN

Nadat ik in 1978 was afgestudeerd als fysiotherapeut, openden we eind 1979 met twee andere collega's de fysiotherapeutische Groepspraktijk "van Breestraat" te Amsterdam.

Toch wat geconfronteerd met de mogelijkheden en beperkingen in de fysiotherapie, viel mijn oog, ergens in 1983, op een advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, waarin stond dat er voor het eerst in Nederland gestart werd met een 5 jarige opleiding in de Osteopathie.

Met mijn 11 andere klasgenoten behoorden we in 1988 tot de eerste osteopaten die in Nederland waren opgeleid. Veel werk was er te doen om Osteopathie op de kaart te zetten. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.) en het Nederlands Register voor Osteopaten (N.R.O.) werden opgericht en velen van ons namen zitting in de diverse besturen.

Aangezien er wat betreft Osteopatische bij- en nascholing in Nederland toen nog niets was, waren we genoodzaakt meer over de grens te kijken. We vonden een boek van een zekere dokter J.Upledger (een Amerikaanse osteopaat) over CranioSacraal Therapie.

Nadat we dat hadden gelezen vlogen we naar Amerika om bij hem te studeren en uiteindelijk ook stage te lopen. In de loop der tijd werden we meer en meer bevriend met hem en werd zijn vertrouwen naar ons zodanig dat hij ons vroeg de CranioSacraal Therapie in Europa op te zetten.

Na een intensieve training hebben we eind 1990 het Upledger Instituut Europa opgericht en gaven we vrij snel een CranioSacraal opleiding in de meeste Europese landen.





Rond 1991 verhuisde ik met mijn gezin vanuit Amsterdam naar de landelijke omgeving van Doorn. Vrij snel opende ik hier ook een praktijk en werk ik deels in Amsterdam en Doorn.

Het pionierswerk wat ik heb mogen doen ten aanzien van de Osteopathie en de CranioSacraal Therapie in het bijzonder, is een heel groot geschenk in mijn leven. Ik ben me zeer bewust dat ik op de juiste plek en tijdstip aanwezig was waardoor deze mooie materie in mijn schoot is geworpen.....ik heb het met heel veel liefde en passie aangenomen.

Veel therapeutische ervaring heb ik opgedaan met het behandelen van kinderen en baby's. In het artikel wat ik heb geschreven "DE STEM VAN BINNEN UIT de roep van het kind" is te lezen hoe in de loop der tijd mijn kijk op het "wezen" veranderde. Daarom kan ik niets anders doen dan al mijn leermeesters bedanken.